

# 5 RENK YAYINEVİ

## ÇOCUK EDEBİYATI

Pratik Zekâ Gülcan Dizisi - Uçan Paralar

Yayın No.: 55

**Genel Yayın Yönetmeni:**

Göksal ASLAN

**Yazan:**

Aygün ASLAN

**Redaksiyon:**

Niyazi ASLAN  
Selva GÜRSU

**Kapak Tasarım:**

Muhammet UZUN

**Dizgi, Grafik Tasarım:**

5 Renk Görsel Tasarım Merkezi  
Mustafa KUYTAK

**Kapak Resmi:**

Murat Bingöl

**Resimleyen:**

Murat Bingöl

ISBN: 978-605-5300-21-0

Sertifika Nu.: 12179

Bu öykünün görsellerinin ve içeriğinin "seviyeye uygunluk" açısından incelemesini Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR yaptı. Öyküyü, 7 yaş ve üstü öğrencilerin okuması için uygun buldu.

**5 RENK YAYINEVİ**

Abdurrahman Gazi Mah.  
Atayolu Cad. No:31 K:4  
Sancaktepe/İSTANBUL  
Tel: 0 216 642 82 42  
Faks: 0 216 642 82 41  
www.5renkyayinevi.com  
E-mail: info@5renkyayinevi.com



**Baskı ve Cilt**

Milsan Basın Sanayi A. Ş.  
Cemal Ulusoy Cad. No:38/A  
Bahçelievler/İstanbul Tel: 0 212 697 10 00  
Matbaa Sertifika No: 12169  
İstanbul, 2017

Bu kitabın tamamının veya bir kısmının önceden "5 Renk Yayinevi"nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılması Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca yasaktır.  
Kaynak gösterilmek şartı ile alıntı yapılabilir.

Yeni öğretmenimizi çok sevdik. İlk derste tek tek tanıştı hepimizle. Tanışma sırası bana geldiğinde dikkatle baktı yüzüme. Diğer öğrencilerle tanışıp geçmişti. Benim yüzüme ise uzun uzun baktı. Bir tuhaflık vardı. Gözlerimin içine bakarak gülümsedi. Belli ki güzel şeyler düşünüyordu.



Birden bana hayatımın teklifini sundu: **"Yazdığım kitaplarda başrol oynar mısın?"** dedi.

"Ay, bana bir şeyler oluyor!" dedim. Sevinçten bayılmışım. Nasıl bayılmayayım arkadaşlar? Düşünsenize bir anda milyonlarca çocuğun keyifle takip ettiği bir kahraman olacaktım.

Kendime geldiğimde, "İyi, güzel, hoş da beni kim renklendirecek? 'Buruşuk' adlı bir köpeğim var. Onu kim çizecek?" gibi soruları art arda sordum. Sanki profesyonel sinema oyuncusuydum. Aygün Hanım, "Bu serinin tüm resimlerini Murat Bingöl resimleyecek." dediğinde küçük dilimi yutacak gibi oldum. Çünkü Murat Bingöl çocuk kitaplarını çizen ünlü bir ressamdı.

Kısa sürede "GÜLCAN" ismi kapaklarda yer aldı. Aygün Hanım'ın söylediğine göre **ünüm ülkemizin sınırlarını da aşacakmış...**

GÜLCAN

# Pratik Zeka Güleceği

Aygün ASLAN



Uçan  
Paralar



Kerem Bey posta kutusundan aldığı faturaları okuyunca gözlerine inanamadı. Bu kadar yüksek fatura bedeli ödeyeceğini düşününce kendini kötü hissetti. Bu duruma bir çözüm bulmalıydı.



Mutfağa geldiğinde tüm ailenin kahvaltı masasında olduğunu gördü. Neşe içinde konuşup, sohbet ediyorlardı. Çünkü uzun zamandır görüşemedikleri nine ve dedesi torunlarının hasretine dayanamayıp ziyarete gelmişti. Gelirken de onlara, domates, köy yumurtaları, peynir, süt ve bal getirmişlerdi. Tüm bu doğal yiyecekleri sofrada görmek müthiş bir kahvaltı ziyafeti demekti.



Bir yandan kahvaltı yapıyorlar, bir yandan da özlem gideriyorlardı. Gülcan, ninesinin hemen yanına oturmuş, Tolga ise oturduğu sandalyeden dedesinin kucağına sokulmuştu. Nurşen Hanım çayları tazeliyordu. Bu arada Kerem Bey elinde faturalar, yüzünde düşünceli bir ifadeyle mutfağa geldi.

7



Esmâ Nine, Kerem Bey'e, "Hayırdır evladım, bir şey mi oldu?" diye sordu gülümseyerek. Kerem Bey kısa bir duraksamanın ardından, "Siz yabancı değilsiniz anneciğim. Küçük bir sorun var. Sorunumuzu hep birlikte aşabiliriz." dedi. Masadaki yerine oturdu. Tabağına birkaç dilim peynir aldı. Çayından yudumladı. Nurşen Hanım, soru dolu bakışlarla Kerem Bey'e baktı. Kerem Bey Nurşen Hanım'ın bakışlarını fark etti. Eşine dönerek, "Faturalarımız oldukça yüksek geliyor. Bu kadar yüklü faturaları ödemek hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü bu faturalar bütçemizi zorluyor." dedi.





Gülcan, babasının söylediklerine bir anlam veremedi. Faturalar ne ile ilgiliydi. Bütçelerini zorlayan neydi? Bu soruların cevabını almak için dedesine döndü. “Dede fatura ne demek?” Osman dede, görmüş geçirmiş biriydi. “Aman benim bal kızım büyümüş de dedesine güzel güzel sorular mı sorarmış!” diyerek gözlüğünün üzerinden sıcacık bir bakış attı Gülcan’a. Bir yandan da Tolga’nın sırtını sıvazlıyordu. Tolga ise elindeki köy yumurtasından kocaman bir ısırık koparmıştı.



Osman dede, eliyle lavaboyu göstererek, "Bak, annenin domatesleri yıkamak için kullandığı su var ya, işte o suyu ne kadar kullandığınızı ve kullandığınız su için ödeyeceğiniz paranın miktarını belirten bir belgedir fatura... Üstelik sadece kullandığınız su için gelmez faturalar. Elektrik, telefon, doğal gaz için de faturalar hazırlanır. Her ayın belirli günlerinde evlere gönderilir. Faturalarda yazan kullanım ücretlerini anne ve babanız öder." dedi.



Nurşen Hanım, Kerem Bey'in tezgâha bıraktığı faturalardan birkaçını Gülcan'a uzattı. "Bak Gülcan, dedenin bahsettiği faturalar bunlar işte." dedi. Gülcan eline aldığı kâğıtlara merakla baktı. Ninesi, Gülcan'a doğru eğilerek, "Dedenin söylediği, kullanma miktarı burada, bu bölüm ise kaç lira ödeyeceğinizin yazıldığı bölüm." dedi.



Gülcan, “Anladım, anladım. Peki, ama biz ne yapabiliriz bu faturalardaki ödenecek paranın daha az olması için?” diye sordu. Kerem Bey tam da beklediği sorunun sorulmasından hoşnut bir tavırla, çayından bir yudum aldı. “Evet, neler yapabiliriz? Hep birlikte düşünelim güzel kızım.” dedi.

Ardından her ikisi de faturalara baktı. Bu arada çözüm üretmeye çalışıyorlardı.



Tüm aile kahvaltı masasında başlayan sohbeti evin bahçesinde devam ettirmek üzere çardakta çıktı. Çardakta oturmak çok keyifliydi. Köpekleri Buruşuk da onların bahçeye çıkmasına sevinmiş, önlerinde zıplayıp duruyordu. Ama ne Tolga ne de Gülcan, Buruşuk ile oynama niyetinde değildi. Önemli bir görüşme hâlindeydiler çünkü.





Gülcan, “Bence, öncelikle elektrik lambalarından başlamalıyız. Lambalarımızı daha az enerji harcayan lambalarla değiştirelim. Ne dersiniz?” dedi. Esmâ nine çok sevdiği torununun bu güzel fikrine hayran kaldı. “Doğru söylüyorsun tatlı torunum. Bizim evdeki lambaları da değiştirelim tamam mı?” dedi Osman dedeye dönerek.



Tolga ise, “Anneciğim, hani geçen hafta gittiğimiz lokantada lambalar kendiliğinden yanıyordu ya.” diye zıpladı yerinden. Buruşuk Tolga’nın zıpladığını görünce hemen yanına koştu Tolga’nın. Tolga devam etti, “Bir de oradaki lavabodaki su, biz çeşmenin altına elimizi uzatınca akıyordu. Evimizdeki lavabo çeşmelerini de onlar gibi çalışması için değiştirebiliriz.” dedi.

Tüm aile Tolga’nın fikirlerine destek verince başını salladı. Gerçekten de Tolga’nın söyledikleri çok mantıklıydı. Bunların hepsi yapılabilirdi. Sensör adı verilen araçlarla bu söylenenleri yapmak çok kolaydı.



Osman dede, "Kapıların ve camların ısıyı dışarıya kaçırmaması için gözden geçirilmesi de iyi olur. Ben zevkle bu konuda size yardımcı olurum. Silikonla tek tek açık yerleri kapatırım." dedi. Böylece ısı kaybı en aza indirilecekti.





Kerem Bey, önerilen fikirlerden çok memnundu. Bu önlemlerle epeyce tasarruf yapabileceklerdi. Nurşen Hanım, “Kullanmadığımız lambaları kapatsak iyi olmaz mı? Gerekeceği sürece lambaları yakmasak, dişlerimizi fırçalarken suyu boşa akıtmasak!” dedi Gülcan’ a bakarak. “Evet, iyi olur.” diye destekledi Esmâ nine.



Yapılan bu mini toplantı ile herkes artık daha dikkatli hareket etmeye kararlı görünüyordu.

Kerem Bey: “Benim bir fikrim var. Bu ayki faturalarla, önümüzdeki ay gelecek faturaları karşılaştıralım. İki fatura arasındaki farkı kumbaraya atalım. Kumbarada biriken para ile her ay içimizden birine mutlu olacağı bir hediye alalım. Ne dersiniz?” dedi. Herkesin ağzından “Harika fikir!” sözcükleri dökülüyordu. Osman dede: “Bize de hediye var mı?” diye takıldı onlara.



Çardakta konuşulanlar uygulanmaya başlandı.

Ailece evde tasarruf etmek için yapılması gerekenlere herkes uyuyordu. En ufak bir unutmaya veya dalgınlıkta birbirlerini uyarıyorlardı. Merakla yeni gelecek faturalar bekleniyordu.



O hafta okulda Aysel Öğretmen, “Kaynaklar Tükeniyor, Tasarruflu Olalım.” konusunu anlatıyordu. Öğretmenin, “Kaynakların tükenmemesi için nelerden tasarruf etmeliyiz?” sorusunu duyunca Gülcan heyecanla parmak kaldırdı.



Söz aldığıında evde yaptıkları tasarruf önlemlerini anlattı. Gülcan'ın ailesi ile almış olduğu bu önlemler Aysel Öğretmenin ve arkadaşlarının ilgisini çekti. Hepsi Gülcan'ın anlattıklarını dikkatlice dinlediler. Aysel Öğretmen, "Aferin sana benim güzel çiçeğim. Ailece yaptıklarınızı çok beğendik. Müdür Bey'le görüşerek sizin evde yaptığınız bu planı biz de evlerimizde ve okulumuzda uygulamak için duyurular hazırlayabiliriz." dedi.



Aysel Öğretmen, Müdür Bey'le görüşme yaptı. Müdür Bey, Aysel Hanım'ın anlattıklarını çok beğendi. "Bir an önce harekete geçebilirsiniz." dedi.

Öğretmen sınıfa döndü. Öğrencilerine, "Çocuklar, bu konuyla ilgili çalışma yapacak bir kulüp kurmalıyız. Bu kulüp gerekli planlamaları ve çalışmalarını yapmalı." dedi.

Öğretmenin sözü bittikten sonra kulüpte görev almak için parmaklar havaya kalkmıştı.



Gülcan'ın başkanlığında "Tasarruf Kulübü" kuruldu. Gülcan ve arkadaşları tasarruf yapılacak konuları belirlediler. Önce küçük el broşürleri hazırladılar.



Sınıfta en güzel resim çizen Seda ile Ayda afiş için resim çizdi. Caner ile Tufan okul lavabolarına ve elektrik prizlerine "Gerekmiyorsa Lütfen Kapatınız!" etiketleri yapıştırdı.





Herkese faturalarındaki kullanım miktarını not etmeleri, bir sonraki ay gelecek faturayla karşılaştırma yapmaları konusunda yazı gönderme görevini ise Gülcan aldı. Böylece tüm okul, kaynakların daha özenli kullanımına davet edildi. Hatta babası Belediyede çalışan Sinan, mahallelerine de hazırladıkları broşürlerden dağıtılması için girişimde bulundu.



Kerem Bey, yaşanan bu gelişmelerden dolayı çok mutluydu. Hem kendi evinde hem de Gülcan'ın okulunda ve okul arkadaşlarının evlerinde böylesine önemli bir çalışmaya ön ayak olmak çok hoştu.

Gülcan, babasına toplum için önemli olan tasarruf konusunu gündeme getirdiği için teşekkür etti.



Ve tabii ki yeni gelen faturalara ilk bakan Gülcan oldu. Evet, sonuç harikaydı. Faturalar oldukça düşmüştü. Alınan önlemler işe yaramış, bir önceki aya göre yarı yarıya tasarruf edilmişti.



Şimdi kime hediye alınacağını belirlemesine gelmişti sıra. Tolga, "Bu ayki hediyeyi ablama alalım. Ablam uzun zamandır kol saati istiyor. İstedığı alarmlı ve hesap makineli kol saatini alabiliriz." dedi. Gülcan'ın sevinçten yüzü kızardı. Gerçekten de uzun zamandır hayalini kurduğu bir kol saati vardı. Her alışverişte o kol saatinin bulunduğu mağazanın vitrinine dakikalarca bakıyordu. Nihayet kavuşacaktı saatine.

Babası, ertesi gün iş çıkışında Gülcan'ın hediyesini aldı. Akşam yemeğinde hediyesini alan Gülcan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.



Bulmacayı, okuduğunuz hikâyeye göre çözünüz. Renkli kutucuklardaki şifreyi bulunuz.



1. Lambaları kendiliğinden yanan yer?
2. Gülcan'ın nine ve dedesinin getirdiği yiyeceklerden biri?
3. Kerem Bey'in posta kutusundan aldığı kâğıtlar?
4. Gülcan'ın evinde ne için önlem alındı?
5. Faturalar arasındaki farktan kalan paraları koyacakları araç?
6. Gülcan'ın dedesinin ısı geçirmemesi için kapılara ve camlara sıkıldığı madde?
7. Okul lavabolarına "Gerekmiyorsa lütfen kapatınız!" etiketlerini yapıştıran öğrencilerden biri?
8. Gülcan'ın dedesi?
9. Gülcan'a alınan hediye?

1. Tasarruflu olmakla ilgili iki tane slogan yazar mısın?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. "Tutumluluk" kelimesinin çağrıştırdığı üç sözcük yazar mısın?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Okuduğun hikâyedeki hangi kahramanın yerinde olmak isterdin? Niçin?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Bir kumbaran olsaydı kumbaranda biriktirdiğin parayla ne almak isterdin? Niçin?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# 5 RENK ÇOCUK EDEBİYATI



2.  
SINIF



5 RENK

# ÇOCUK EDEBİYATI



50 Kitap

2.  
SINIF

